



**Indre Mission**  
Fredericia



**Besøgsven**  
i Indre Mission

## 1. Har du lyst til at være besøgsven?

I Indre Missions arbejde i Fredericia, vil vi gerne være med til at skabe nærvær for mennesker, og dermed styrke og fremme et åndeligt og socialt netværk. Hvis du har lyst til at være besøgsven, har vi her lavet en lille folder om, hvad besøgstjenesten er, og en vejledning til det at være besøgsven.

Vi ved godt, at en del allerede besøger hinanden og på denne måde for længst er i gang som besøgsven. Men vi vil med dette initiativ gerne være med til at koordinere og udbygge besøgstjenesten, sådan at flest mulige, som ønsker et besøg, også får det.

## 2. Værdigrundlaget for besøgstjenesten

Indre Missions besøgstjeneste er tænkt som et diakonalt supplement til det nuværende arbejde i og ud fra missionshuset.

Værdierne for vores besøgstjeneste er ganske enkelt:

- Respekt for andre mennesker og deres holdninger.
- Accept af at vi er forskellige individer med forskellige drømme og holdninger, vaner og kulturer.
- Vi ønsker samtale – og nærvær, sammen med evangeliets forkyndelse.

## 3. Målet for besøgstjenesten

Visionen for besøgstjenesten er både at medvirke til et større netværk i lokalmiljøet og en større glæde i hverdagen for både besøgsven og den, der får besøg. Succeskriteriet for arbejdet er ikke hvor mange, der deltager i besøgstjenesten, men kvaliteten af besøgstjenesten. Vi vil gerne også på denne måde være med til at formidle evangeliet og tilbyde fællesskab om bøn og andagt.

## 4. Hvordan bliver man besøgsven?

Du kan kontakte samfundsrådet eller en af nedenstående kontaktpersoner i besøgstjenesten – enten personligt, per e-mail eller telefon – til nærmere samtale om hvem, hvordan og hvor meget. Det er vigtigt, at få afklaret dine forventninger til det at være besøgsven, og besøgstjenestens forventninger til en besøgsven, herunder tavshedspligt. Derefter vil man blive sat i kontakt med en person, der ønsker en besøgsven.

## 5. Når man er besøgsven

Det er værd at vide, at som besøgsven i Indre Missions besøgstjeneste, er man ikke alene.

Som besøgsven har man **tavshedspligt**. Men hvor der måtte opstå behov for at drøfte bestemte problemstillinger, vil du altid kunne få en samtale med en fra udvalget eller samfundsrådet.

## 6. Den gode samtale

Nogen kan måske blive lidt nervøse ved tanken om at gå ud og møde et nyt menneske. Hvad skal man tale om, og hvad nu, hvis emnet bliver rigtig alvorligt og man ikke rigtig ved, hvad man skal svare? Der er næsten ingen mennesker, der ikke egner sig til at samtale, for det ligger os naturligt at samtale. Men besøgstjenesten vil gerne give dig et par stikord med på vejen om, hvad fundamentet for den gode samtale er:

- Vær den du er.
- Vær ikke for udfarende! Du skal ikke nødvendigvis være den aktive i en samtale. Det vigtigste er faktisk at lytte og »låne« sine ører ud til, hvad den anden har på hjerte.
- Prøv at være forstående.
- HUSK du er gæst!
- Vær ærlig!

## 7. Praktiske ting vedr. det at være besøgsven

Vi vil gerne påpege, at man som besøgsven ikke har til opgave at løse praktiske problemer i besøgs hjemmet. Det må dog være op til dig som besøgsven, hvordan du vil sætte grænserne.

At være besøgsven er frivilligt og der er ingen anden løn, end den glæde man får af at møde et andet menneske.

Man må gerne formidle gaver til missionshuset og Indre Mission i Danmark.

Hvis man har problemer eller konflikter af nogen art kan nedenstående kontaktes.

## 8. Udvalget for besøgstjenesten

– hvor du altid er velkommen til at henvende dig:

Else Skou, 27 63 05 34,  
skouhenriksen@youmail.dk  
Kirsten Lauridsen, 75 92 06 56,  
kl@imh.dk  
Arne Olesen, 75 92 96 93,  
arne.olesen@gmail.com

Ovennævnte besøgstjeneste er en del af Indre Missions arbejde i Fredericia:  
Missionshuset,  
Nr. Voldgade 18, 7000 Fredericia.  
www.fredericiaim.dk  
eller tlf. 75 92 20 61.